

JANUARI 2021

DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

DE ROEPING VAN DE EERSTE LEERLINGEN

We zullen telkens met kleur aangeven voor welke leeftijd de activiteit geschikt is.

- PK** Peuters en kleuters
- OM** Groep 3 – 6/7 (bijv. communicanten en de kinderen van de Ark club)
- T** Vanaf groep 7/8 en ouder (bijv. vormelingen, kinderen van tienerclub en Lazy sunday)
- V** Volwassenen

Bron: Kinderwoorddienst.nl

PK en **OM**

Het verhaal van de roeping van de eerste leerlingen

Jezus begon zijn werk in de streek Galilea. Daar was Hij opgegroeid. Hij trok rond in de streek en vertelde Gods Goede Nieuws aan iedereen die het wilde horen. Hij zei: "Het is nu tijd. Gods Nieuwe Wereld komt eraan. Daarom moeten jullie veranderen. Je moet geloven in het Goede Nieuws en een goed leven gaan leiden."

In Galilea was ook een groot meer. Het heette het Meer van Galilea. Jezus liep langs dat meer. Hij zag twee broers die hard aan het werk waren, Simon en Andreas. Simon en Andreas waren vissers. Ze werkten in hun boot en gooiden visnetten in het meer. Jezus zei tegen deze vissers: "Kom met Mij mee. Ik zal jullie leren hoe je vissers van mensen kunt worden." Simon en Andreas stopten meteen met het werken in hun boot en gingen met Jezus mee.

Verderop langs het meer waren nog twee broers aan het werk. Het waren Jakobus en Johannes. Jezus riep ook deze twee broers. Ook zij lieten iedereen in de boot achter en gingen meteen met Jezus mee.

Korte uitleg

Jezus was een visser, maar geen gewone visser. Hij was een visser van mensen. Maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee?

Jezus wilde zo veel mogelijk mensen om zich heen verzamelen. Hij probeerde ze te laten zien dat je Hem kon volgen. Hij sloot ze dus niet op en Hij ging ze natuurlijk ook niet opeten, zoals wij met een lekker visje doen. Jezus overtuigde mensen van zijn Blijde Boodschap en liet ze de weg zien die God voor ons bedoeld heeft.



PK en OM

Samen bidden

Goede God,
Jezus had vrienden nodig
die Hem hielpen met het rondvertellen van zijn boodschap.
Die vrienden heeft Hij gevonden.
De vissers langs het meer gingen graag met Hem mee.
De boodschap van Jezus moet nog steeds rondverteld worden.
Iedereen mag weten dat God een Nieuwe Wereld wil.
Een wereld waarin iedereen genoeg heeft.
Wij bidden,
help ons Jezus zo goed te begrijpen,
dat wij ook zijn leerlingen zijn,
en willen vertellen over de liefde van God.
Amen.



PK en OM

Doolhof

Vissers van mensen



Jezus zei: "Kom met mij mee. Ik zal jullie laten zien hoe je vissers van mensen wordt."

Samen zingen

Via onderstaande link kun je kijken naar een leuk lied bij het verhaal.
Je kunt het natuurlijk ook lekker meezingen.

<https://www.youtube.com/watch?v=Jj3bEd0mLGg>

Dit is de tekst:

Simon en Andreas waren vissers op de zee
maar Jezus vroeg: "hé, volg je Mij?"
en zij gingen met Hem mee
ja, zij gingen met Hem mee

Refrein: Maar niet om vissen te vangen
maar mensen te winnen
voor het Koninkrijk van God
voor het Koninkrijk van God

Jacobus en Johannes waren vissers op het meer
maar Jezus vroeg: "hé, volg je Mij?"
en hun antwoord was: "ja, Heer!"
ja, hun antwoord was: "ja, Heer!"

Refrein: Maar niet om vissen te vangen
maar mensen te winnen
voor het Koninkrijk van God
voor het Koninkrijk van God

Wil je net zo zijn als Simon en Andreas
wil je net zo zijn als Jacobus en Johannes
dan hoef je niet te vissen op de zee of op het meer
als Jezus vraagt: "hé, volg je Mij?"
zeg dan ook: "ja, Heer!"
zeg dan ook: "ja, Heer!"

PK en OM

Kleurplaat



PK en OM

Twaalf leerlingen

Jezus kiest twaalf leerlingen uit. Hier zie je ze staan.
Een van hen is Simon Petrus. Zoek hem maar en wijs hem aan.



PK en OM

Zoekplaatje Wie vindt het snelst alle dingen van de lijst?

Name: _____



I Spy...



1 viskom



2 vissen met stippen



3 hoopjes stenen



4 vissen met spitse neus



5 vissen met schubben



6 koraal



7 zeewier



8 gestreepte vissen



9 lege vissen



10 luchtballen

Een puzzel voor de echte Bijbelkenners

Vissers van mensen

**TREK EEN LIJN VAN DE NAAM VAN DE LEERLING
NAAR DE BESCHRIJVING DIE ERBIJ HOORT**

Petrus		tollenaar
Andreüs		zoon van Zebedeüs, en broer van Jacobus
Jacobus		ook wel Didimus genoemd
Johannes		broer van Johannes
Filippus		zijn naam betekend 'rots'
Matteüs		heeft Jezus verraden
Tomas		zoon van Alfeüs
Jacobus		broer van Petrus
Simon		hij bracht Nathanaël bij Jezus
Judas		een Kananeüs, ook wel 'de Zeloot' genoemd

Hier zijn wat bijbelteksten om je te helpen.

Mat. 4:18-21, 10:2-4, 16: 17-18

Marc. 3:14-19

Joh. 1:43-51, 11:16

Hand. 1:13

Welke 2 namen staan niet op de lijst?

en

T en V

Uit het evangelie volgens Marcus 1,14-20

Vertaling: Bijbel in gewone taal

Toen Johannes de Doper gevangengenomen werd, ging Jezus terug naar Galilea. Daar vertelde hij het goede nieuws van God. Hij zei: 'Gods nieuwe wereld is dichtbij. Geloof dat goede nieuws! Dit is het moment om je leven te veranderen.'

Op een dag liep Jezus langs het Meer van Galilea. Daar zag hij twee broers: Simon en Andreas. Het waren vissers. Ze gooiden hun netten uit in het water. Jezus zei tegen hen: 'Kom, ga met mij mee. Ik zal jullie leren om mensen te vangen in plaats van vissen.' Meteen lieten Simon en Andreas hun netten liggen, en ze gingen met Jezus mee.

Een eindje verder zag Jezus twee andere broers: Jakobus en Johannes. Hun vader heette Zebedeüs. Jakobus en Johannes zaten in hun boot netten te repareren. Toen Jezus hen riep, gingen ze met hem mee. Ze lieten hun vader met zijn arbeiders in de boot achter.