



Genoveva Berichten



Jaargang 8, nummer2

februari 2021

Van de redactie

Ria van den Elzen, hoofdkoster in Breugel

Ria woont weliswaar in Son, maar voelt zich meer thuis bij de Breugelse Sint Genovevakerk. Ze werd er in 1998 aanvankelijk hulpkoster naast vier andere kosteren. Haar man Jo is er al vele jaren acoliet en voorheen ook lector. Ria was ook lid van het welkomstcomité, dat zorgde voor een goede opvang van nieuwe parochianen in de tijd dat Breugel zich flink uitbreidde en ze ging vaak namens de parochie op ziekenbezoek.

Pastoor Wilmink benoemde Ria van de ene op de andere dag tot hoofdkoster. Ze had er zelf niet om gevraagd, maar de pastoor vond het waarschijnlijk toch wat overzichtelijker. Ze volgde in Den Bosch de kosteropleiding. De taak van koster is in al die jaren niet zoveel veranderd maar er waren toen veel meer diensten in de kerk. Zo was er iedere dag van de week een H. Mis en daarbij kwamen nog de uitvaarten en andere bijzondere vieringen. Dat neemt niet weg dat de taken ook nu nog omvangrijker zijn dan je zou kunnen denken. Als de priester van dienst in de sacristie komt moet alles voor hem geregeld zijn: de steeds weer aangepaste en schone kleding, de kaarsen, de hosties, de misintenties, het wierookvat, de misboekjes, veilig stellen van het collectegeld, enz. Kortom, er moet veel geregeld worden. Tot voor kort kreeg zij veel



hulp van Martina van den Tillaart en nu wordt ze nog met raad en daad bijgestaan door Jolanda van Soerland en Joke Versantvoort. Om goed op de hoogte te blijven van alles wat er in de kerkgemeenschap Breugel omgaat woont ze in normale tijden de bijeenkomsten van de Torengroep bij. Zij doet dit alles als vrijwilliger en ik hoor Jolanda en Joke zeggen: er ontgaat haar niets. Voor de goede orde dient vermeld dat er iedere zondag in Breugel twee diensten zijn, afwisselend om 10.00 uur en om 12.30 uur speciaal - een voor de Sint Petrusbanden gemeenschap met een eigen koster en een voor die van Sint Genoveva. Na enige tijd van gewenning is er een goede samenwerking ontstaan.

Ria vindt dat ze een mooie taak heeft, die voor haar geen belasting is en die veel voldoening geeft. Saai is het ook nooit geweest en daar kun je je wel iets bij voorstellen als ze zegt dat ze in totaal zes pastoors "overleefd" heeft

Askruisje in Coronatijd

Een jaar later zitten wij nog steeds midden in de Coronapandemie. Carnaval moest dit jaar, zoals zovele dingen, op een creatieve wijze coronaproof worden gevierd. De vraag stelt zich in de Kerk ook rondom het opleggen van het bekende askruisje. Aswoensdag markeert voor ons het begin van de Veertigdagentijd, een tijd waarin wij ons als christenen voorbereiden op het belangrijkste feest van het jaar: Pasen. Met



Pasen vieren wij onze bevrijding en verlossing als mens door het sterven en verrijzen van de Heer. Om volledig open te staan voor dit feest willen wij proberen ons gelovig leven te verdiepen in de Veertigdagentijd. Het opleggen van het askruisje is het moment waarop wij bewust tot inkeer willen komen en aangeven dat wij ons willen toekeren naar God.

In onze West-Europese landen wordt al lange tijd het askruisje gegeven door het te tekenen op ons voorhoofd. Het is een kenmerkend gebruik dat opkwam in de Middeleeuwen. Vaak wordt daarbij een formule uitgesproken om het doel van het askruisje tot uitdrukking te brengen, vanouds is dit de tekst: *"Bedenk mens dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren."* Sinds de liturgievernieuwing mag men ook zeggen: *"Bekeert u en geloof in de Blijde Boodschap."*

In de Mediterrane landen als Italië en Spanje is veelal het oudere gebruik uit de christelijke-antieke Oudheid bewaard gebleven om de as

op te leggen door bestrooiing. Het askruisje wordt opgelegd door een beetje as uit te strooien over het hoofd van een gelovige. Het is een teken dat zelfs van Bijbelse oorsprong is. Mensen die zich bewust waren van zware zonden bestrooiden zich met as als teken van inkeer en boete. Vandaar dat de oude Romeinse Kerk dit gebruik in haar liturgie heeft opgenomen en ook altijd heeft bewaard. Aanvankelijk werden publieke zondaars, christenen die zwaar gezondigd hadden en in de Kerk weer toegelaten wilden worden, bestrooid met as. Op Witte Donderdag, na de boetetijd, werden ze op plechtige wijze weer toegelaten en verzoend met de Kerk. Later, toen het gebruik van openbare boetelingen verdween, bleven het askruisje en de Veertigdagentijd gehandhaafd maar dan voor alle christenen als een periode van inkeer.

Vanwege de Coronamaatregelen heeft men vanuit Rome besloten dat alleen de aloude wijze van opleggen van het askruisje, door het strooien van as boven het hoofd, is toegestaan. Daarnaast zijn er enkele aanvullende richtlijnen zoals het in stilte opleggen van het askruisje en het dragen van een mondmasker om ook deze oude zinrijke rite coronaproof te maken.

Bryan van de Mortel

Eerste Communie



Vorbereiding

Woensdag 3 februari hebben we voor het eer

st een zoom communie samenkomst gehad met onze communicanten. Dat was weer eens helemaal anders dan onze bijeenkomsten in de kerk of in Den Bauw. Het was een hele ervaring en we hopen dan ook dat de communicanten dat ook vonden. We wensen de communicanten veel succes met het Goede Doel. Ze gaan namelijk geld inzamelen voor de arme kinderen in India. Dit valt nu niet mee omdat ze niet langs de deur kunnen gaan

om taakjes in de vorm van een heitje voor een karweitje te doen. Toch gaan ze het proberen, onder andere door mondkapjes te verkopen ad €5 per stuk. En er zijn nog andere ideeën. Wie weet wordt u benaderd via de mail of telefoon door een communicant, bent u al een beetje op

de hoogte. Wij houden u via de GenovevBerichten op de hoogte. Alvast bedankt!

De viering

Corona gooit helaas nog steeds roet in het eten. Wat zouden we graag willen dat het allemaal weer gewoon was. Jammer genoeg is dat nog niet zo en het lijkt erop dat alle maatregelen om corona er onder te krijgen nog wel even gaan duren. Daarom heeft het pastoraal team samen met de werkgroep Eerste Communie besloten om de data van de vieringen van de Communie door te schuiven naar het begin van het nieuwe schooljaar. Op 19 september om 10 uur is de viering van de Eerste Communie in de Sint Genovevakerk in Breugel, en we hopen dat we dan wat meer mensen kunnen uitnodigen in de kerk en voor het feest thuis. Joke Versantvoort

Overleden

Frans van Maasakkers

9-10-1937 – 19-1-2021

Harrie Beniers

27-1-1934 – 21-1-2021

Riek de Lepper-van Zon

23-8-1928 – 11-2-2021

Mistijden	zondag 10.00 en 12.30 uur	
Doop, communie, vormsel, overlijden	Secretariaat Odaparochie, 0413-477741 secretariaat@heiligeodaparochie.nl maandag t/m vrijdag 10-12 uur	
Misintenties	Jolanda van Soerland, 06-43078441 breugel@heiligeodaparochie.nl	
Kerkbijdragen	Jan van Maasakkers, 0499-473298 janvanmaasakkers@kpnmail.nl Rabobank: NL71 RABO 010 919 61 39 ABN-AMRO: NL33 ABNA 044 471 3247 ING bank: NL26 INGB 000 391 7285	
Torengroep	Sjef den Uijl	0499-473160
	Jolanda van Soerland	06-43079441
	Coen Doesburg	06-26496833
	Joke Versantvoort	06-12922438

De volgende GenovevaBerichten verschijnen op 23 maart 2021.

Kopij s.v.p. voor 16 maart naar m.verbruggen.1@kpnmail.nl