

25 MAART

MARIA BOODSCHAP / AANKONDIGING VAN DE HEER

We zullen telkens met kleur aangeven voor welke leeftijd de activiteit geschikt is.

- PK** Peuters en kleuters
- OM** Groep 3 – 6/7 (bijv. communicanten en de kinderen van de Ark club)
- T** Vanaf groep 7/8 en ouder (bijv. vormelingen, kinderen van Rock solid en Lazy sunday)
- V** Volwassenen

Vandaag is het precies 9 maanden voor kerst en dat vieren we vandaag op Maria Boodschap. Lastig te beseffen nu we ons zo voorbereiden op het grote paasfeest. Het lijkt aan alle kanten te wringen. Kerst is nog ver weg en Pasen juist dichtbij. We leven in de vastentijd, maar op deze feestdag hoeven we niet te vasten. Toch sluit hetgeen we vandaag vieren goed aan op deze tijd van bezinning en inkeer.

OP GOD VERTROUWEN

Negen maanden voor de geboorte van Jezus met kerst komt de Engel Gabriël bij Maria op bezoek. Hij groet haar met de woorden: "Gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u." Maria schrikt van deze woorden en weet niet wat dit heeft te betekenen. De engel stelt haar gerust en vertelt dat ze zwanger zal worden van de Messias. Maria vraagt hoe dit zal gebeuren en de Engel legt uit hoe de Heilige Geest haar zal overschaduwen. Dan spreekt Maria haar woorden van vertrouwen en beschikbaarheid uit, de themazijn van dit jaar; "Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord." Hierin is Maria het grote voorbeeld waarin ze laat zien hoe onvoorwaardelijk ze op God vertrouwt. Een vertrouwen en beschikbaarheid die God van een ieder van ons verlangt. Juist in deze veertigdagentijd worden we opgeroepen om ons op onze relatie met God te bezinnen, ons niet te richten op het aardse maar juist het geestelijke, niet te vertrouwen op wereldse zekerheden, maar op God en tot inkeer te komen als we dat nog niet doen. Laten we vandaag proosten op dit grote voorbeeld en laat het een herinnering zijn om ook eens bij jezelf te rade te gaan hoe het met jouw vertrouwen op God staat.

BANG ZIJN, VRAGEN STELLEN, JA-ZEGGEN

Vertrouwen op God is zo makkelijk nog niet, dat merken we nu tijdens de corona-crisis maar al te goed. Als mensen houden we graag de touwtjes in eigen handen, vertrouwen we graag op zekerheden als geld, macht, een diploma, een baan. De touwtjes en zekerheden loslaten is dan een benauwende gedachte, een gedachte die bang maakt, een gedachte die vragen oproept. Hoe ga ik iets doen zonder geld, hoe ga ik iets doen als ik geen invloed kan uitoefenen op de situatie? En toch worden we uitgedaagd dit alles los te laten en te vertrouwen op God, om net als Maria 'ja' te zeggen op Gods plan. Is het je opgevallen dat Maria in deze korte passage ook bang was en vragen stelden? Laat ze je niet beperken om net als Maria in het diepe te springen en op Hem te vertrouwen. Laat Maria jouw voorbeeld zijn, vraag haar gebed en wees **available!**

Voor de kinderen en de tieners een filmpje:

PK OM

<https://www.youtube.com/watch?v=5xALA-9sVpk>

T

<https://www.abcvoorkinderen.nl/wij-geloven/zoon.html>

WE STEKEN EEN KAARSJE AAN BIJ MARIA

Heb je een Mariabeeldje? Of een mooie afbeelding? Of maak je eigen afbeelding door een kleurplaat in te kleuren? Het is mooi om in huis een hoekje als bidplek in te richten. Steek een kaarsje aan, bid een Wees Gegroet, breng je zorgen bij Maria.



PK OM

KLEURPLAAT

Print de kleurplaat, kleur het mooi in en maak in huis een plekje met Maria om een kaarsje te branden of even te bidden.





UIT HET EVANGELIE VOLGENS LUCAS, HOOFDSTUK 2 **Het verhaal van de aankondiging van de geboorte van Jezus**

Vertaling: Bijbel in gewone taal

Maria krijgt een boodschap

²⁶ God stuurde de engel Gabriël naar Nazaret, een stad in Galilea. Elisabet was toen zes maanden zwanger. ²⁷⁻²⁸ De engel ging naar Maria, een jonge vrouw die zou gaan trouwen met Jozef. Jozef kwam uit de familie van

koning David. De engel zei tegen Maria: 'Ik groet je, Maria. God heeft jou uitgekozen. Hij zal bij je zijn.'²⁹ Maria schrok van de woorden van de engel. Ze vroeg zich af wat hij bedoelde.³⁰ Toen zei de engel tegen Maria: 'Je hoeft niet bang te zijn, Maria. God heeft je uitgekozen voor iets moois.³¹ Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen.³²⁻³³ Jezus zal heel belangrijk zijn, hij zal Zoon van de allerhoogste God genoemd worden. En God, de Heer, zal hem koning maken, net zoals zijn voorvader David dat was. Jezus zal voor altijd koning van Israël zijn. Aan zijn macht komt geen einde.'

Maria is verbaasd

³⁴ Maria zei tegen de engel: 'Maar ik slaap nog niet met een man. Hoe kan ik dan zwanger worden?' ³⁵ De engel antwoordde: 'De heilige Geest zal bij je komen. En door de kracht van de allerhoogste God zul je zwanger worden. Daarom zal jouw kind bij God horen, en zal hij Zoon van God genoemd worden.³⁶ Ook je familielid Elisabet krijgt een zoon. Iedereen dacht dat zij geen kinderen kon krijgen. Maar nu is ze al zes maanden zwanger, terwijl ze toch al oud is.³⁷ Voor God is alles mogelijk!' ³⁸ Maria zei: 'Ik wil God dienen. Laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt.' Toen ging de engel weg.